



contact

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw

secretaris: Karin De Bel
Okkevoordestraat 34a - 9170 St-Gillis-Waas
0478 83 02 66
karin.debel@telenet.be
www.v-k-f.be



aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be



Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)

Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
0478 55 37 31
info@sportiv.be
www.sportiv.be



Kegellokalen:

Antwerpen: Kegelkluis

Leeuwenstraat 16 - 2000 Antwerpen
03 226 06 44

Beveren: Sporthal 't Zillebeek

Glazenleeuwstraat 134 A - 9120 Beveren-Waas
03 344 46 99

Schelle: Sporthal Scherpenstein

Parklaan 3 - 2627 Schelle
03 887 51 74

Mortsel: Kegelhal Fort IV Hangar MG40

Fortstraat (tegenover huisnr. 30) - 2640 Mortsel
0486 388 906



VlaS

Vlaamse Traditionele Sporten vzw

VlaS overkoepelt een twintigtal traditionele sporten in Vlaanderen. VlaS is lid van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainerschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij VlaS terecht voor meer informatie over schaarbaankegelen en andere traditionele sporten.

de 'VKF' is lid van VlaS

Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:

- > ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding
- > ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse Sportfederatie Sportiv vzw
- > word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij promotie initiatieven
- > worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd
- > kan je rekenen op allerhande advies
- > ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
- > ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen een korting van 5 euro op hun abonnement
- > ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een bezoek aan het sportmuseum 'Sportimonium' te Hofstade

SCHAARBAANKEGELEN



VlaS een traditionele sport



© 2017
v.u.: Guido Van Alsenoy, Bistkapellei 24, 2180 Ekeren



ruit- vorm



Maar ook het traditioneel kegelen is uitgegroeid tot een serieuze wedstrijd-sport. Schaarbaankegelen vraagt vooral lichaamsbeheersing, behendigheid en kracht in de schouders, armen en benen.

Een schaarbaan is 19 meter lang en loopt achteraan uit in een verbreding of schaar, waar negen kegels in ruit-vorm staan opgesteld. Het doel is de kegels omwerpen door het rollen van een kunststof kogelbal zonder gaten. Er bestaan twee werpmethodes: **volle bos** en **afruimen**. Bij volle bos komen na elke worp alle negen kegels terug. Bij afruimen echter moeten alle kegels (behalve de middelste) onderuit gaan vooraleer een nieuwe set van negen kegels geplaatst wordt.

van alle ballen.

Schaarbaankegelen gebeurt **per leeftijdscategorie** (jeugd, junioren, dames, heren, senioren). Voor kinderen zijn er kleine ballen. Ook rolstoelgebruikers kunnen deze kegelsport beoefenen.



Nast het **individueel Vlaams en het individueel Belgisch Kampioenschap**, die het hoogst aangeschreven staat bij de kegelaars, zijn er ook de belangrijke interclubcompetities met

volle bos en afruimen

Men speelt series van 15 of 25 ballen. Na een serie volle bos komt een serie afruimen. Tijdens een serie is het verplicht de voorste kegel of links of rechts te raken. Dit noemt men de 'verplichte poort spelen'. Men wisselt de poort bij elke serie. Naargelang de categorie speelt men 100 of 120 ballen na elkaar. Elke omgeworpen kegel telt voor één punt. De winnaar is diegene met het hoogst aantal punten na het spelen



trefpunt

wekelijkse wedstrijden en diverse club-tornooien.

De Vlaamse Kegelsportfederatie vzw (VKF) vertegenwoordigt het kegelen op de schaarbanen in Vlaanderen. Indoorbanen vinden we in de provincie **Antwerpen** en **Oost-Vlaanderen**. Schaarbaankegelen is ook populair als competitiesport in Wallonië en de Oostkantons. In het buitenland treffen we de sport aan in Nederland, Luxemburg, Duitsland,



Kegelen is een **oud werpspel** dat reeds bij de Egyptenaren, Romeinen en tijdens de Middeleeuwen populair was. Er werd niet alleen gekegeld in herbergen, maar ook op de kegelbaan in de kasteeltuin. Door de immigratiegolf van Europeanen naar de Nieuwe Wereld kwam het kegelspel uiteindelijk ook in Amerika terecht. Daar ontstond het bowling. Daarbij werd één kegel meer dan het traditionele kegelen opgesteld in een driehoek (tegenover de traditionele negen kegels in een ruitvorm). Bowling wordt nu nog steeds met tien kegels gespeeld en is in deze vorm naar Europa teruggekeerd. Ondertussen bleven verschillende traditionele kegelspelen, waaronder het schaarbaankegelen in Europa verder leven.

wedstrijden